



Herman Vuijsje is socioloog en schrijver. In 1990 verscheen zijn boek *Pelgrim zonder god*, het verslag van een voetreis van Santiago de Compostela naar Amsterdam.

Marian van de Veen-van Rijk is documentaire fotograaf en specialiseerde zich in portret- en reisfotografie. Ze is bekend van haar boeken over de Amsterdamse binnenstad.

Samen publiceerden zij verschillende wandelreisboeken, waaronder *Schuifgroen* (over de groene grens van Amsterdam) en *Het Ringvaartgevoel* (lopen rond de Haarlemmermeer).

Verslaafd aan een muur... erg poëtisch klinkt het niet. Maar dan ken je de Muur van Hadrianus nog niet! Herman Vuijsje en Marian van de Veen-van Rijk raakten in de ban van het kolossale bouwwerk dat keizer Hadrianus in 122 na Christus liet optrekken 'om de barbaren te scheiden van de Romeinen.' Nergens is de begrenzing van het Romeinse rijk nog zo goed te zien als hier, iets ten zuiden van de huidige Engels-Schotse grens. Het middengedeelte staat nog steeds overeind, slingerend door een fabelachtig mooi en verlaten landschap. Op andere plekken zijn kleinere stukken bewaard of is het verloop nog onbekend. Daardoor wordt een Wallwalk vanzelf een ontdekkingsreis.

De Muur was 118 kilometer lang, ideaal voor een wandeltocht van een week. Dan loop je van kust tot kust, met tijd om je te verliezen in het prachtige snoer van musea, forten en tempels dat je onderweg aantreft. Korter kan ook - de mooiste gedeeltes van de Wall zijn goed te bereiken per trein en bus. Een grens van steen is de ideale smaakmaker voor ieder die zich vast wil verkneukelen over zijn Wallwalk, of die onderweg wat verder wil kijken dan de Muur lang is.

De grenzeloze nieuwsgierigheid maakt 'Een grens van steen' tot de haast ideale reisgenoot
(Nederlands Dagblad)

Wie dit boek uit heeft, voelt een onhoudbare drang om op Google naar The Wall te zoeken
(NRC Handelsblad)



www.pharosuitgevers.nl

Herman Vuijsje

Een grens van steen

PHAROS

Herman Vuijsje

Een grens van steen

Op avontuur langs de Muur van Hadrianus

Fotografie: Marian van de Veen-van Rijk



Schrijver Herman Vuijsje en fotograaf Marian van de Veen-van Rijk kennen Hadrian's Wall als geen ander.

Wandelend langs de Muur spraken ze met archeologen, Wall-fanaten en bewoners die zeker weten hoe de Muur gelopen heeft - namelijk door hun kelder of achtertuin!

Steeds deden ze nieuwe ontdekkingen. Bijvoorbeeld over de belangrijke rol die Bataafse - Nederlandse! - legereenheden hebben gespeeld bij het mannen van de Muur.