

# Tot hier heeft de Heer ons geholpen

Herman Vuijsje  
Tot hier heeft  
de Heer  
ons geholpen



Over godsbeelden  
en goed gedrag

UITGEVERIJ CONTACT

Het werk van schrijver en socioloog Herman Vuijsje spreekt zowel gelovigen als ongelovigen aan. De prettige combinatie van nieuwsgierigheid, eigenzinnigheid en oprechte belangstelling voor geloof - ook al noemt hij zichzelf een atheïst - maakte 'Pelgrim zonder God' tot een bestseller. In zijn nieuwe boek 'Tot hier heeft de

Heer ons geholpen' perfectioneert hij die combinatie. Op heldere en gemakkelijke wijze legt hij heersende denkbeelden onder de loep. Het zijn ideeën die we voor lief nemen, maar nu Vuijsje ze van een afstandje bekijkt en zich afvraagt wat eraan ten grondslag ligt, nodigt hij ons uit ze in een nieuw licht te zien. Neem nu de paniekverhalen over de teloorgang van religie, waardoor de maatschappij uiteen zou vallen en zou uitmonden in een morele negorij. Is het wel waar dat de wereld zonder religie minder beschaafd zou zijn? Vuijsje blikt voor deze en andere kwesties terug in de geschiedenis en gaat daarnaast in op mogelijke nieuwe invullingen van God, mystieke zaken en leven na de dood. Eén ding demonstreert Vuijsje in ieder geval: neem niets zomaar aan, maar wees bereid zelf na te denken.

**'Tot hier heeft de Heer ons geholpen', Herman Vuijsje, Contact, € 24,90, ISBN 9789025423551.**