



Op weg naar Vladivostok. Achter Russische façades

Herman Vuijsje. Uitg. Bas Lubberhuizen, Rotterdam. 192 blz. € 18,95

In een mooi, bondig boek geeft Herman Vuijsje reisimpressies weer vanuit Rusland. Ieder hoofdstuk heeft als titel een Russisch woord en een stad. Dat is niet pretentief bedoeld. Vuijsje heeft de gave om ook na handenvol boeken onbevangen te blijven kijken naar wat hij ziet en hoort van mensen en vanuit cultuurlandschappen. Zijn zeer gebrekkig Russisch is een voordeel. Nu moet hij 'vloeiend' luisteren en kijken, naar stoffige musea waar dames in bloemenjurk politiek ongerept kunnen zijn. Oostwaarts blijkt een vruchtbare windrichting, want hoe verder weg, hoe onbekender de oorden waar hij vertoeft. Het is een vreemdeling zeker, denken de mensen, lichtjaren ver van het correspondentenstadje Moskou. Nog mooier. Vuisje reisde twee maanden per trein door Rusland, van Sint Petersburg naar Vladivostok en hij heeft humor. Hij ziet juist Siberië ontgooien.