

Toch naar het oosten toe

'Wie wil er nou naar het oosten?' Socioloog en schrijver Herman Vuijsje begint zijn nieuwe reisboekje *Op weg naar Vladivostok – Achter Russische façades* (Bas Lubberhuizen, €21,90) met een betoog waarom je vooral niet naar Rusland moet gaan. Toch vertrok Vuijsje naar het 'wijde oosten', en gelukkig maar. *Op weg naar Vladivostok* is een fijn boekje waarin lezers kennismaken met het hedendaagse Rusland, dat volgens Vuijsje heel anders is dan het sombere beeld dat dagelijks uit de kranten oprijst. Op zijn reis per trein van Sint-Petersburg naar Vladivostok voert Vuijsje de lezer mee langs bijna alle grote Russische steden, waar hij behalve verval ook van alles in bloei vindt. Hij vertelt over typische en nieuwerwetse Russische aangelegenheden en ontmoetingen met inspirerende Russen en Russinnen die, potjandorie, toch ook heel aardig kunnen zijn. Al die belevenissen maken een levendig portret van het kleurrijke Rusland dat óók bestaat. En al ontsnapt ook Vuijsje niet altijd aan de clichés en zegt hij een nitwit te zijn wat betreft Rusland, zijn beschrijvingen tonen toch een goed gevoel voor het land, zowel in historisch als modern opzicht. (CH)